



*Historisch
Genootschap
Koudekerk*



Het Historische Genootschap Koudekerk zal als onderdeel van de projectgroep '75 jaar vrijheid Alphen aan den Rijn' een aantal activiteiten organiseren in 2020 en 2021. Door de uitbraak van het Corona-virus zijn een aantal activiteiten helaas uitgesteld tot 2021.

Expositie en reizende tentoonstelling

Het bombardement op 14 mei 1940, de Luchtwachtdienst in de toren van de Gereformeerde Kerk, de inundatie van de Hondsdijkse- en de Lagewaardse polder en de bevrijding worden getoond in een reizende tentoonstelling.

Waar kunt u de tentoonstelling zien?

- 2021 – De Rank en De Rijnschans
- 2021 – Tijdens de bevrijdingslunch
- 2021 – Zorglocatie Rhijndael
- 2021 – Bibliotheek Hazerswoude-Rijndijk

Daarnaast zal een tijdelijke expositie zal worden ingericht in de etalage van de voormalig winkel van Huisman aan de Prins Bernhardstraat 17. Deze expositie is nu al ingericht en zal tot en met volgende jaar te zien zijn.

Fiets- en Wandelroute

75 Jaar vrijheid is de aanleiding om een historische fietsroute door de gehele gemeente Alphen aan den Rijn samen te stellen. Ook in Koudekerk is een route uitgezet waarbij zal worden stil gestaan bij 13 bijzondere plekken in Koudekerk uit de periode van 1940 tot en met 1945. Op deze plekken aan de Hondsdijk, Hoogewaard en Lagewaard wordt aan de hand van teksten en afbeeldingen het verhaal verteld van de tweede Wereldoorlog in Koudekerk. De tocht kan volgend jaar worden gefietst of gewandeld. De locaties zijn straks herkenbaar aan dranghekken waaraan banners zijn bevestigd met daarop foto's en teksten. Wist u dat op 14 mei 1940 het gebied langs de Oude Rijn tussen Zwammerdam en Leiderdorp meerdere malen is gebombardeerd door

vier Duitse toestellen? Ook in Koudekerk raakten vele gebouwen beschadigd en waren er veel dodelijke slachtoffers te betreuren.

Educatie

Er wordt volgend jaar een lespakket aan de basisscholen De Rank en De Rijnschans aangeboden door de projectgroep 75 jaar.
Thema: Kinderen vertellen over de oorlogsjaren in Koudekerk om hun bewust te maken van de implicaties van het begrip “Vrijheid”.

Voor meer informatie kunt u ook terecht op
www.75jaarvrijheidalphenaandenrijn.nl

Foto L. De Wit – Kerksteeg na het bombardement van 14 mei 1940.

