

Lezing Historisch Genootschap Koudekerk

Op **maandagavond 16 april a.s.** houdt de heer **C. v.d. Pols** een lezing over de geuzenpenningen.

In 1560 was er in Nederland grote ellende: hongersnood, rondzwervende bendes afgedankte soldaten, inquisitie. En dan wil koning Philips II het ambtenarenapparaat versterken. De kooplieden in Antwerpen bevalt dat maar matig, de geuzen in Brussel roeren zich. Zij dragen de geuzenpenning van Jonghelinck, hebben hun eigen ideeën en gaan naar de hagepreken met de kreet “zilveren manen op de mouw, liever Turks dan papouw”. (papouw= paaps). Hagepreker Modet introduceert de halve maan met de tekst: “Liver TVRX DAN PAUS” bij het ontzet van Leiden.



De lezing begint om 20.00 uur in Honswijk, Dorpsstraat 15 te Koudekerk aan den Rijn.

Niet-leden betalen € 5,00



<https://www.facebook.com/events/208192409750089/>